

Vluchteling

Een gedeelte uit het toneelstuk "Mirad, een jongen uit Bosnië". Dit toneelstuk is geschreven tijdens de burgeroorlogen op de Balkan in de jaren 90.

*Maar ik ben geen vluchteling
want ik ben niet gevlucht
ik ben weggewaaid
als een blad van een boom
er is in ons land een verschrikkelijke
wind opgestoken
een wind vol vuur en verkrachting
en op een dag
op een dag die ik me niet meer herinner
die ik me niet meer durf te herinneren
ben ik weggewaaid
wie zou er uit zichzelf vluchten
wie zou zonder afscheid te nemen
z'n eigen huis
z'n eigen dorp of stad
z'n eigen land
z'n eigen familie in de steek laten
en dan
ergens aankomen waar je niet welkom bent
vluchtelingen zijn nooit welkom
nergens
dat weet iedereen
dat heeft de geschiedenis al zo vaak bewezen
waarom zou je dan vluchten
waarom een langzame dood in een vreemd land
als je op de drempel van je eigen huis
ook kunt sterven
vluchtelingen bestaan niet
er bestaan alleen weggewaaide mensen
mensen die door de wind over de
wereld zijn geblazen.*

Bert Scholten